



HET VERHAAL VAN GRACI HOE MUZIEK HELPT

THEMA: Diversiteit

AANTAL TAALICONEN: 2

WERKVORM: Lezing

BEGELEIDERS: Graciano Dos Santos Sebastiao

MIN/MAX AANTAL DEELNEMERS: afhankelijk

van de grootte van het beschikbare lokaal

AANTAL SESSIES/DUUR SESSIE: 1,5 uur

PRIJS UITKOOP (ENKEL IN UITKOOP):

€430 + €200 materiaalkost (materiaal kan ook zelf
 voorzien worden. Materiaallijst op te vragen.)

VERANTWOORDELIJKE VORMINGSWERKER:

Kathleen Haesen

INHOUD:

Graci kwam als jonge vluchteling in België terecht.

Hij merkte snel dat het moeilijk was om Nederlands te leren en vrienden te maken. Vooral muziek was zijn redding.

Ook nu wil hij muziek gebruiken om contact te leggen met anderen, om aan te tonen hoe muziek hem heeft geholpen in zijn integratieproces. Voor Avansa Limburg werkte hij met jongeren aan een hiphopnummer over hun ervaringen met racisme.

Graci neemt ons een avond mee in zijn verhaal en in zijn muziek.