

Avansa Vlaamse Ardennen-Dender

Zottegem, 4 maart 2024

PERSBERICHT

Lees eens een Levend boek

Bibliotheek Brakel, zaterdag 9 maart van 10u tot 12u30

Sommige mensen zijn levende boeken. Ze vertellen aan jou persoonlijk een waargebeurd verhaal van verlies en veerkracht. Wie weet raak je erdoor geïnspireerd en gesterkt? In ieder geval werpt het een ander licht op de verteller en doorbreekt het soms taaie clichés.

Zin om in de bibliotheek van Brakel het verhaal te beluisteren van Mady die door dans genas van de kwetsuren die haar als kind werden toegebracht? Of dat van Housam die geleidelijk blind werd maar hulp kreeg van vele ogen?

- [Overzicht en een korte samenvatting per Boek](#)

'Ik merk dat ik het makkelijker en makkelijker vind om te vertellen. Het helpt mij te verwerken en tegelijk vind ik het nog altijd superbelangrijk om niet langer te zwijgen. Het is tijd om het uit de doofpot te halen voor mezelf en anderen, als hoopvol geluid dat er nog veel mogelijk is voor hen die dit herkennen. En ook voor onbekenden om hun blikveld te verruimen en meer mededogen te ontwikkelen voor hun medemens.' - Een reflectie van Mady, Levend boek

In een Levende Bibliotheek ga je als bezoeker een een-op-eengesprek aan van een halfuur met een Levend Boek. Via de website of aan de balie van de Levende bib kies je vooraf uit de beschikbare titels. Op het afgesproken tijdstip gaan Boek en Lezer een halfuurtje samen in een rustig hoekje zitten praten. Je reserveert alvast best een van de tickets die per tijdslot beschikbaar zijn [op de site van de bibliotheek van Brakel](#).

De Levende Bibliotheek is een project van Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw.

Praktisch

Levende Bibliotheek in actie

Tijd: zaterdag 9 maart van 10u tot 12u30

Locatie: bibliotheek Brakel, Tirse 1, 9660 Brakel

Reserveren: [reserveer hier je Levend boek](#) of kom een kwartiertje vroeger en kies je Levend boek ter plaatse.